

# Høstfest-minder

Høstfesten på Fristedet i Skæring var en succes med omkring 50 deltagere. Det smukt dækkede høstfest-bord er et godt minde fra en dejlig dag.



## Åbningstider:

**Mandag: Kl. 9.30-21.30**

**Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag : Kl. 9.30-15.30**

**Søndag: Kl. 11.30-15. Helligdage: Kl. 11.30-14**

Grundtvigsvej 4 8260 Viby J, Telefon: 86 11 77 03

[www.cafe-parasollen.dk](http://www.cafe-parasollen.dk), E-mail: [mail@cafe-parasollen.dk](mailto:mail@cafe-parasollen.dk)

# *Livsnerven*

## Oktober kvartal 2018



**Månedsbrev**  
**Hilsen fra præsten**

## Livsnerven oktober-november-december

De stille syslers tid står for døren, men vejret er stadig til petanque – så kom frisk i caféen fredage kl. 13.15 og deltag i en times hyggeligt samvær og dyst på petanquebanen.

Cykelprojektet om torsdagen er stoppet for vinteren – det har givet deltagerne hyggelige stunder, god motion og frisk luft, om end der er plads til mange flere på cykelstien.

Vi har brug for jeres hjælp med at give en hånd med eller tænke nye tanker! Vi mangler frivillige til søndagsvagter og gæster til mandagsaften fællesspisning.

Mht at give et nap med om søndagen behøver det ikke at være mange timer – en vagt fra kl. 10-13 eller 12.30-15.30 hver 5.søndag vil hjælpe os rigtig meget og sikre, at vi stadigvæk kan holde åbent om søndagen. Kom frit frem – selvom du aldrig har prøvet at være frivillig, kan det vise sig, at du selv får rigtig meget igen ved at gøre en indsats for caféen.

De sidste lange tider har der været MEGET få til spisning mandag aften. Derfor planlægger vi at stoppe med at tilbyde varm mad hver mandag aften og i stedet for sælge smørebrød og lun ret af og til. En gang hver eller hver anden måned vil vi dog gerne forsøge med den varme mad, hvis der er stemning for det. Meld gerne tilbage til én af de ansatte, hvad der skal til, for at du kunne have lyst til at deltage i fællesspisning mandag aften. OBS: der er ikke tale om, at caféen lukker mandag aften, kun forplejningen bliver en anden.

Sidste frist for tilmelding til årets udflugt med Lions Club er 1.10. – I år er målet modeljernbanen i Hadsten med efterfølgende kaffe og lagkage. Turen finder sted d.7.10. kl. 13-17.30, og der er opslag i caféen. Man kan også tilmelde sig pr. tlf.: 86117703.

Vores nye cafépræst Benedikte skriver i dette nummer af Livsnerven og giver heldigvis udtryk for at føle sig godt modtaget. Hun kommer lidt ad hoc i caféen, indtil hun bestemmer sig for faste tider. På opslagstavlen kan du se hendes tlf. nr., hvis du ikke lige træffer hende i caféen og ønsker at komme i kontakt med hende.

Merete

## En lille hilsen fra den nye præst



Jeg har været præst på café Parasollen siden den 1. september. Jeg har forsøgt at komme på lidt forskellige tidspunkter for at få hilst på så mange som muligt. Og jeg har allerede mødt mange dejlige mennesker – tusind tak fordi I har taget så godt imod mig ☺.

Tirsdag den 25. september var jeg med på en dejlig bustur til Søhøjlandet omkring Skanderborg. Verner guidede os og fortalte sammen med Freddy om de forskellige søer og egnens historie. Og selvom jeg har boet i området i 22 år, var der meget jeg ikke vidste. Så tak for en spændende tur.

Ud på eftermiddagen kørte vi til Fristedet i Skæring, hvor endnu flere stødte til – jeg tror

vi var 50 til høstfest-middagen, der bestod af ribbenssteg, brunede kartofler, rødkål, sovs og chips – og lækker isdessert. Inden middagen fejrede vi høstgudstjeneste, og det var dejligt at mærke og ikke mindst høre den store sangglæde.

Jeg synes, jeg er ved at falde godt til mellem Jer – og I er altid velkomne til at komme hen til mig, når jeg er i caféen, eller ringe til mig for en aftale, hvis der er noget, I gerne vil tale med mig om.

Nu er det høst – endnu en af de skønneste tider på året; og jeg vil slutte med et salmevers af en forholdsvis ukendt digter, som jeg kender godt og er gift med, Jacob Køhn Andersen.

*Naturen ånder dybt i høst  
med skoven smuk som aldrig før;  
orangerødt den brænder  
i timen før den dør.  
Dens farvespændte svanesang  
gør dagen lys en sidste gang  
og håb i hjertet tænder.*

Cafépræst Benedikte