

Livsnerven april kvartal

Nu nærmer vi os d.18.5. 2019, hvor Café Parasollen fylder 25 år. Vi skal fejre vores dejlige sted, opfriske fælles minder og skue fremad mod nye oplevelser. Skriv dig på til fejringen d.18.5. på opslagstavlen i caféen, da vi af hensyn til forplejningen må have et overblik over, hvor mange, der kommer.

Jubilæumsskriftet er under fremstilling og forventes færdigt slut marts. Det vil sikkert også vække minder at læse det. Udover caféen fejrer vi andre 25-års jubilarer. Det er Bent Pedersen, som har været gæst i Caféen siden starten i 1994 samt frivillige Anne Birthe Ulnits, Verner Noe og Lene Johnson. Tænk, at de har bidraget til caféens ve og vel gennem så mange år og er caféens kulturbærere. Tak til jer alle 4 for jeres store indsats.

Den sidste tirsdag i de næste 3 måneder kommer Daniel – musikpædagog fra Kolind - og vil lave noget med sang og musik. Han afslører ikke helt hvad, men mød bare op, det skal nok blive fornøjeligt. Det er d. 26.3., som jo er løbet af stablen, når Livsnerven udkommer, samt 30.4. og 28.5. og det er kl. 13.30

Inden jubilæet skal vi fejre påske, bl.a. påskegudstjeneste d. 16.4. kl. 13 i Salen, Viby Sognegård. Efterfølgende dækkes der op til kaffe og kage til de, der har deltaget. Det når også lige at blive St.Bededag, d.17.5. inden vi mødes til en festlig dag d.18.5. Vi starter kl. 13 med gudstjeneste i Fredenskirken. Viby Kirke når desværre ikke at blive færdigrenoveret inden jubilæet, men Fredenskirken stiller deres kirke til rådighed, og vi medbringer selv præst – Benedikte, organist – Christiane og kirketjener – Hillebert, så lidt hjemligt bliver det alligevel. Man møder selv op ved kirken, og jeg undersøger noget med fælles bustransport til Grundtvigsvej efter gudstjenesten, så vi kan komme tilbage til en dejlig buffet og borgmester Jacob Bundsgaards tale kl. 14.30. Der vil desuden være musikalske indslag og sikkert også taler, men forhåbentlig god tid til at møde nye og gamle venner.

D.25.5. tager vi til Kolding og deltager i KFUM-KOPPEN. Hvis du ikke har deltaget i denne begivenhed før, så gør det i år. Det er en utrolig hyggelig dag, som jeg selv nødtigt vil gå glip af. Alle kan være med, der dystes i fysiske motionsformer, men også i stillesiddende konkurrencer som ludo og skak. Du kan også blot være tilskuer, men det ser nu ud til, at dem, der dystet, har det rigtig sjovt. Jeg står for tæppecurling sammen med lederen fra Café Parasollen i Haderslev – og det er i hvert fald en rigtig fornøjelig udfordring, som har mange deltagere

Merete